



Schouwen-Duivelanders over het thema Erbij Horen

Uitspraken, inzichten en dromen van deelnemers aan de verschillende dialoogtafels op 11-11-2011

Wat betekent Erbij horen voor bewoners van Schouwen-Duiveland

- Erbij horen is een basaal menselijk gevoel
- Erbij horen is durven laten zien hoe je kan bijdragen aan de samenleving
- Er niet bij (willen) horen mag ook
- Eigen identiteit bewaren; ik bepaal het zelf of ik ergens bij wil horen
- De mens die ik aankijk hoort bij mij
- Erbij horen is zoiets als wij-aarde gevoel
- Acceptatie, respect, betrokkenheid
- Met elkaar is beter dan alleen.
- Actief zijn ter voorkoming van eenzaamheid
- De Zeeuw is net een oester: stug van buiten, maar zo mooi van binnen.

Dromen, idealen en wensen over het ideale Schouwen-Duiveland

- Dat de beeldvorming bestaat dat het gemakkelijk is om erbij te horen
- Dat alle mensen een plek hebben en zich veilig en gekend voelen als mens
- Een prachtig eiland waar uitwisseling is met elkaar, ook over de wateren heen
- Uitwisseling van diverse culturen
- Saamhorigheid; samen naar/aan een fijne omgeving werken
- Meer naar binnen kijken, naar onszelf voordat we met de vinger wijzen
- Dialoog en Luisteren
- Een levendig en ondernemend eiland, inspirerend voor het van creëren nieuwe initiatieven
- Maak Schouwen-Duiveland weer een 'eiland, zonder hekjes maar met cohesie als een soort 'communitje'

Inzichten en wijsheden

- De Dag van de Dialoog hoort erbij, hoort bij mij.
- Als alle mensen in een samenleving iets meer investeren in de ander, blijft het 'dorpse' zeker behouden
- Als je niet meer met elkaar ideeën deelt, ontstaat er ook niets
- Je bent zelf verantwoordelijk voor het gevoel erbij te horen
- Veranderen lukt alleen als je zelf in beweging komt
- Om erbij te horen is het belangrijk om een sociaal netwerk te hebben.
- Vanuit ideologie en vanuit inbreng ontstaat meer; De bindende factor ontstaat vanuit 'geven'

Kortom: Samenwerken, bindende factor zoeken, geven, uit eigen kringetje stappen, open staan, in gesprek gaan, contacten maken en luisteren.

Tot slot:

Door de Dag van de Dialoog leer ik positiever naar het leven te kijken!

Ik droom verder hoe andere mensen erbij te betrekken!